

de Poezenbootkrant



Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden

We zitten midden in de winter en ik mis de warmte van het zonnetje!

Goed nieuws over al het gedoe met de nieuwe Poezenboot, de laatste mankementen zijn opgelost in oktober, dus exact een jaar nadat de nieuwe Poezenboot in de Singel aankwam.

Je verwacht niet zoveel gedoe met een nieuwe boot zoals: lekkage op 2 plekken, barsten in de vloer en de boot lag achter met een verschil van 14 cm dieper in het water dan de voorkant. Nee, dat ging niet allemaal lekker. Inmiddels zijn de plafonds weer dicht gemaakt, zijn de muren weer gestukt en geveerd, zijn de barsten gekit en zijn er bakken onder de boot gelegd zodat ze recht ligt.

Dus gelukkig kunnen we nu zeggen: het is allemaal opgelost en we kunnen weer vooruit kijken. Toch mis ik de oude boot nog steeds wel een beetje, alhoewel we super blij zijn met de airco, de warme vloer, het prachtige groene dak, de enorme glazen schuifdeuren, de licht inval van alle ramen, de 2 buitenlampjes die automatisch aan gaan als het donker wordt (want ik ben al eens half in de gracht geduvelnd omdat er geen zicht was in het donker!).

Met het interieur zijn we nog een beetje aan het schuiven maar daar heeft niemand last van. Dat komt binnenkort wel goed.

Over de speciale donateurs week van jl juni leest u verderop in de krant meer. Ik kan vast verklappen dat het een heel gezellige week is geweest.



Paula van Twice as Good

De opname van Twice as Good is achter de rug, dat was niet zomaar een opname. Dat ging allemaal heel professioneel op z'n Amerikaans met script en al. Onze Paula, zelf uit Amerika, heeft de rol van 'hostess' op zich genomen.

We hebben afgelopen paar maanden 3 keer een marktje gehouden op de Poezenboot en of het nu aan de nieuwe Poezenboot ligt weet ik niet maar ze zijn nog nooit zo druk bezocht! Super leuk en gezellig,

uiteraard komen er allemaal leuke mensen die iets met katten hebben! Op ons marktje verkopen we natuurlijk allemaal katten dingetjes: speeltjes, puzzels, mandjes en klein spul. Maar nog meer katten-beeldjes groot en klein, bekers met katten erop, servies, vazen, doosjes, zelfgemaakte sieraden, teveel om op te noemen. U zou zelf moeten komen kijken, iedere verzamelaar en markt-fan zou langs moeten komen.

Iedereen die een van onze katten financieel heeft geadopteerd krijgt weer een aardig mailtje met een fotokaart.

We willen graag op, naast of voor de Poezenboot een beeld of ander soort kunstwerkje, dat gelijk duidelijk maar dat dit de Poezenboot is. Op de 'oude' Poezenboot hadden we een bord op het dak maar dat kan nu niet meer en dat bord is inmiddels stuk. Het zou ook super leuk zijn als we iets in het water kunnen maken: drijvende katten ofzo! We houden u op de hoogte. We zijn in gesprek met iemand die dat wil gaan doen. Nu nog de puntjes op de i.



Marktspulletjes

We hebben het laatste half jaar, als we kijken naar de katten tot 6 maanden, 44 kittens/jonge katten binnen gekregen. Dat zijn dan kittens/jonge katten die bij mensen vandaan komen die het uit de hand hebben laten lopen. Dat kan uit financiële problemen zijn, geen geld voor de sterilisatie bijv. die zijn tegenwoordig vaak rond de €200,- of omdat de juiste kennis er niet is en het 'gewoon' iedere keer gebeurt dat de kat zwanger wordt. Soms ook omdat mensen de kittens niet kwijt kunnen of willen maar het op een gegeven moment wel erg druk wordt in huis! 7 kleine kittens is leuk in huis maar 7 grote volwassen katten misschien niet meer. En 'het teveel katten in huis hebben' lijkt vaker voor te komen.



Teveel katten

Dit jaar spande 1 persoon de kroon, ruim 10 volwassen katten en 30 jong grut en kittens. We gaan helpen met het castreren van de volwassen katten die blijven, daar begint het mee.

Ook worden we vaker benaderd door instellingen als Cordaan, als bewoners de zorg voor de kat(ten) niet meer aan kan. Dan nemen wij die zorg, waar kan, van de bewoner over.

We wensen u alle, gezellige feestdagen en een poes-lief positief 2025 Judith



kittens van Shanda

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij 2x per jaar versturen, wilt u de krant dan aub retour sturen? U kunt dat heel eenvoudig doen door op de plastic "envelop" te schrijven:

'RETOUR aan DE POEZENBOOT Singel 38-G 1015 AB Amsterdam'.

Als het even kan met de reden erbij. En dan halen wij u uit ons adressenbestand.

Laat aub het adres label er in zitten, anders weten we niet wie we uit het adresbestand moeten halen! U kunt er 1 streep doorheen halen en erbij zetten 'Retour afzender' of het adres label omdraaien en er op zetten: 'Retour aan De Poezenboot' met ons adres erbij. Onze dank voor de moeite.

Acceptgirokaarten bestaan niet meer

Zoals u weet bestaat er, sinds 2023, geen acceptgirokaart meer. Wat wij heel erg betreuren, want er werd bij ons namelijk veel gebruik van gemaakt. Uiteraard willen we geen donateurs kwijtraken omdat de acceptgirokaart niet meer bestaat!

We voegen een QR code toe in deze Poezenboot krant die u rechtstreeks naar onze doneer-link brengt. U kunt dan digitaal eenvoudig doneren. **Jammer genoeg is deze QR-link maar beperkt te gebruiken en wel tot 4 januari 2025.**

Maar rond Kerst zorgen we ervoor dat er ook een link online komt te staan, op onze social media en op de website. Dus is het niet met de link in de krant gelukt, hou dat alstublieft onze website en onze social media in de gaten. Zonder uw steun is er geen Poezenboot.



Voor de mensen die (nog) niet automatisch doneren: het eenvoudigste is als u uw eigen bank opdracht geeft via uw online bank account (Internet bankieren) om automatisch een bedrag per maand, kwartaal of jaar over te laten schrijven naar de Poezenboot. Dan bent u in 1x klaar. Per jaar zou dat €25,- zijn maar dat mag uiteraard ook meer zijn. Wilt u onze Poezenbootkrant 2x per jaar ontvangen, stuur ons dan even een mailtje met uw adresgegevens zodat wij u onze krant kunnen sturen.

Uw donatie voor 2025, we kunnen niet zonder uw steun. ❤️

U kunt ook uw eigen overschrijvingskaarten gebruiken, dan is het een eenmalige donatie. We hopen heel erg dat mensen ons blijven steunen en de tijd en moeite nemen om weer een donatie te geven ook al zijn er geen acceptgirokaart meer. Nogmaals, we willen u niet kwijt. Het klinkt cliché maar het is echt waar: zonder uw donaties is er geen Poezenboot.

Gegevens van de Poezenboot:
De Poezenboot
Singel 38 – G
1015 AB Amsterdam
NL82 INGB 0005 085515



Bruno



Grote hulp van dierenwinkel Petopia

Bij dierenwinkel Petopia in de Westerstraat hebben ze voor ons een grote bak staan waar klanten en mensen uit de buurt donaties in kunnen doen. Zoals brokjes, blikjes en zakjes voer, speeltjes, vlo middel, wormpillen, snoepjes, soms zelfs kleine mandjes en allerlei andere katten spullen. Alles dat er nog netjes uitziet en dus zonde is om weg te gooien, kunnen we gebruiken.

Petopia helpt ons al een lange tijd, waar wij en onze katten erg blij mee zijn. Ook kunt u als u moeilijk bij de Poezenboot kunt komen maar wel in de Westerstraat kan komen, voer ea voor de Poezenboot bij Petopia brengen.

En als de bak vol is, rijk ik heen en weer op de scooter om de donaties op te halen. Is het erg veel dan halen we het met de auto op.

Iedereen ontzettend bedankt, ook Petopia zelf die ook spullen doneert. Jullie zijn geweldig en we zijn super blij met jullie. Heel erg bedankt. Jolanda



Furry Thabo

Waar normaal de Poezenboot katten op bezoek krijgt, kwamen recentelijk Keenora, een blauwe wolf, en Thabo uitgenodigd, en hij heeft de Poezenboot voorgesteld als goed doel. Het hele evenement vindt plaats in Reutlingen (Duitsland), 700 kilometer van de Poezenboot vandaan tijdens oud en nieuw. Samen met de furry community zullen de vrijwilligers er alles aan doen om de Poezenboot een extra mooie start van 2025 te geven!

Waar normaal de Poezenboot katten op bezoek krijgt, kwamen recentelijk Keenora, een blauwe wolf, en Thabo uitgenodigd, en hij heeft de Poezenboot voorgesteld als goed doel.

Bij de vorige editie kwamen meer dan 600 mensen bijeen en dit jaar wordt het alleen maar groter! De mensen van Furvester zijn ook erg blij om 2 vrijwilligers van de Poezenboot te verwelkomen. Samen gaan ze hun best doen om op een leuke manier geld in te zamelen zoals via een charity-auction waar mensen op mooie items kunnen bieden, kunstenaars die voor mensen werk maken en de opbrengsten hiervan doneren en nog veel meer.

In deze community worden er veel bijeenkomsten gehouden, zogenaamde conventies waar traditioneel altijd een goed doel gesteund wordt. Wereldwijd zijn er honderden

Furry Poezenboot

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren, ik had dat niet verwacht maar vind het super leuk en spannend. Zo knap van Merel, die nu alles regelt, en Roberta. Zij zijn de vrijwilligers die alles in Duitsland gaan waarmaken en de Poezenboot onder de aandacht gaan brengen. We gaan u later vertellen hoe dat gegaan is.

Ook heel fijn dat Thabo zo meehelpt met organiseren. We hebben zo iets nog nooit gedaan. Judith



Thabo @ Kasumi



de tour rommelmarkt

Op activiteitencentrum de tour organiseren wij driemaal per jaar een rommelmarkt ten bate van een goed doel.

Deze keer kwam Monique met het idee: De Poezenboot. Het was natuurlijk superleuk dat wij het zelf konden brengen, wat een schatten liepen er rond en wat doen jullie goed werk, wij als kattenliefhebbers waren diep onder de indruk. Wij hopen dat jullie wat aan onze bijdrage hebben gehad.

Groetjes Ellen, Tina en Monique hvo querido



30 – 50 – 80

Die getallen zeggen u en mij niets maar voor Wil en Paulien zijn het wel bijzondere getallen. Zo bijzonder dat er een feestje voor werd gegeven. Daarnaast wilden ze geen cadeautjes en was de komst van familie en vrienden meer dan genoeg. Maaaaar als de genodigden toch iets wilden geven er stond een doos op tafel waar men een donatie in kon doen voor de Poezenboot. Hoe prachtig is dat!

En dat is met grof geschat gedaan, alle donatie samen zijn het enorme bedrag van €525,- geworden. Onze grote dank aan vrienden en familie van Wil en Paulien. En uiteraard Wil en Paulien zelf. Jullie zijn top. Judith



Haan 'slachten'

En om maar gelijk de clou te verklappen en te voorkomen dat iedereen zich een hoedje schrikt en in shock raakt: Het is geen echte haan.....!

De mooie gekleurde zelfgemaakte haan is ons nagelaten met een uitgebreide gebruiksaanwijzing over hoe we de haan zouden moeten 'slachten'. En dit is gebeurd onder het toezien van de notaris. De inhoud van de haan is €247,50. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt maar we zijn er enorm blij mee. Zo apart origineel.



Veel donaties

We zijn zo enorm blij met al die mensen die op allerlei manieren, zo vreselijk lief hun best doen om de Poezenboot te supporten. Wat zouden we doen zonder jullie?

Bijvoorbeeld **de heer Bon** die een spaarpot heeft bij de Looier en die een paar keer per jaar de spaarpot voor ons omkeert.

Kapster Inge uit Rotterdam-Helden die een paar jaar achtereen geld opzij legt en dan met een giga bedrag op de Poezenboot verschijnt.

Laura en Daan die, namens bezoekers van een feest in gebouw Vrankrijk, een groot bedrag komen doneren.

Onze 'krantenman', die zijn buurman helpt om zijn verzameling kranten op te ruimen en die naar ons toe brengt.

Wil, die al een paar honderd speelballetjes voor de katten heeft gehaakt.

De oma van vrijwilligster Priscilla, die kleedjes maakt voor in de kattenmandjes.

Lynda die servies beschildert, die we vervolgens op onze marktjes mogen verkopen.

Een anonieme gever die ons een speciale weegschaal geeft. En laten we die toen heel toevallig erg nodig hebben!

Een bootje dat langs vaart met een groepje collega's die een briefje van €50,- naar binnen duwen.

Mevrouw Lisa was een enorme verzamelaar zo niet de grootste van Amsterdam van katten beeldjes, kattenborden, kattenbekers, kattenkerstballen, alles en alles met katten erop. Haar



hele huis stond ermee vol. **Haar zoon Willem** heeft ons benaderd, omdat hij uiteraard de verzameling niet wilde weggegooid, met de vraag of wij het wilde komen ophalen. En dat hebben we gedaan.

En zo kan ik nog wel even doorgaan, in onze volgende krant meer.



Makroon Kunstwerk

Wij zijn werkzaam als activiteitsbegeleiders in zorgcentrum De Makroon en hebben samen met onze bewoners een groep vrijwilligers een kunstwerk gemaakt, het betreft Het Huishouden van Jan Steen (zie foto, de afmeting is 150/ 115)

Van het Een komt het Ander

en Jumbo

We zijn zo blij met dit soort creatieve acties. Evelien en Frank hebben hier enorm veel werk ingestopt. Het lijkt zo simpel: een schilderij maken maar dat is het niet. Er zit ook zoveel organisatie omheen. En uiteraard hebben wij het schilderij ook op onze social media gezet.



Uiteindelijk is het schilderij in de etalage terecht gekomen van de Jumbo supermarkt Eerste Constantijn Huygensstraat en is van daaruit verkocht. Dus ook veel dank aan Jumbo.

En wat blijkt: Jumbo was net gestart met een actie, ook voor het goede doel, en kwam via Makroon bij ons terecht. Hoe bijzonder wil je het hebben??

Hartelijke groet, Frank en Evelien
Activiteitsbegeleiding De Makroon



Makroon en Jumbo: geweldig veel dank voor jullie support aan de Poezenboot.

Onze Speciale Donateurs Week van juni 2024.

Onze Speciale Donateurs Week was een super gezellige week. Zo leuk dat er zoveel donateurs langs zijn geweest om de Nieuwe Poezenboot te bezichtigen. Het ging steeds meer lijken op een katten-theekransje waar iedereen met elkaar stond te babbelen. Zoiets gezelligs moeten we vaker doen, dacht ik. Geen Donateurs Week uiteraard maar af en toe een gezellige middag voor de donateurs met koekjes en thee en katten! Gewoon een gezellige middag met elkaar.

U weet, de Poezenboot is maar die ene boot, dus ook niet iedereen moet tegelijk komen maar dat zien we tegen die tijd wel. We hadden ook een deel van de boot ingericht als 'marktje' met allerlei spulletjes voor katten en ook heel veel kattenbeeldjes en spullen met katten erop. Ook daar is veel van verkocht, wat we uiteraard super fijn vinden. Onze Donateurs mochten gewoon iets uitkiezen en meenemen.

De donateurs hebben een mooie gevulde Poezenboot tas gekregen met van alles en nog wat erin. En voor iedereen die het wilde: een heel leuk zacht kattenslaapmandje. Nogmaals: iedereen heel veel dank voor alle support en donaties. Dankzij jullie ligt er nu een mooie Nieuwe Poezenboot. Judith



Raam decoratie van de Nieuwe Poezenboot

Multicopy Diemen-Harderwijk: jouw lokale communicatiepartner in de regio Diemen (en Harderwijk). Als ondernemer begrijpen we dat jouw behoeften uniek zijn. Met onze expertise en uitgebreide communicatieoplossingen, zowel op het gebied van drukwerk als online toepassingen, staan we klaar om jouw bedrijf of organisatie te ondersteunen en te helpen groeien.

Recentelijk heeft De Poezenboot een nieuw onderkomen gekregen: een prachtige, functionele boot die weer jaren meekan. Echter, met het wegslepen van de oude boot verdween ook de herkenbaarheid van De Poezenboot. Een mooie uitdaging voor ons om de nieuwe boot een iconisch en eigen gezicht te geven. Aan de kadezijde van de boot bevindt zich een raampartij over de volle

lengte, die zorgt voor veel daglicht. Helaas bracht dit ook ongewenste inkijk met zich mee. Dat moest anders: bijna alle ramen hebben we voorzien van gematteerd transparante folie: deze folie laat licht door, maar je kunt er niet doorheen kijken. Dit was een relatief eenvoudige oplossing. Maar hoe zorgden we ervoor dat de katten op De Poezenboot toch

zichtbaar bleven? We besloten om ze 'naar buiten te brengen' door op de half transparante folie vrolijke katten in verschillende poses af te beelden. Zo krijg je toch een inkijkje in De Poezenboot. Het geheel oogt verzorgd, stijlvol en vooral herkenbaar. En natuurlijk kreeg het Poezenboot-logo een prominente plek nabij de entree. We zijn blij dat we hebben

multicopy the communication company

kunnen bijdragen aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van De Poezenboot, en dat alles met een schappelijke sponsorkorting. Judith, bedankt voor deze mooie opdracht! Martin Foppen, Multicopy Diemen-Harderwijk



Bezoek aan de Poezenboot vrijdag de 13e

Hallo Judith,
Hierbij een verslagje van Suzanne plus de foto's van een onvergetelijke dag. Suzanne heeft enorm genoten van het VIP-halfuurtje. Nogmaals veel dank.
Hierbij het verslagje van Suzanne.

Gerda,
Suzanne's moeder



Ik ben Suzanne en ik wil al heel lang geld geven aan de Poezenboot. Door Corona en de verbouwing kon ik lang niet komen. Maar dit jaar kon het wel. Ik ben donateur van de Poezenboot en ik heb 160 euro gespaard door 5 ct muntstukken en statiegeld te sparen. Er zit ook een donatie van mijn tante bij. Ik heb nog nooit zo veel geld kunnen geven. Ik zou heel graag een keer in de Poezenbootkrant komen staan. Ik vond jullie poezen heel erg lief en de boot is erg mooi geworden. Ik ben alweer begonnen met sparen. Veel liefs van Suzanne

Lieve Suzanne,
Voor ons was vrijdag de 13e dus helemaal geen slechte dag! Maar zelfs een hele goede dag. We zijn enorm blij met al je inzet en liefde voor onze katten. Het is geweldig dat je zo'n groot bedrag hebt weten te sparen: 167,80 en nog wat buitenlandse muntjes. Super veel dank en het was gezellig om je aan boord te hebben. Met vriendelijke groet,
De Poezenboot, Jolanda en Judith



LIBA kwijt!!



De plaatsing van Liba liep anders dan gedacht. Ongeveer een uurtje na de plaatsing kregen we een belletje dat Liba, nog voor ze in haar nieuwe thuis was, uit haar draagmandje was ontsnapt. En nergens meer te vinden was, volgens de meneer.

Ik was thuis ivm een vrije dag en kreeg een belletje dat Liba ontsnapt was uit haar draagmandje. Ik heb me meteen klaar gemaakt om te gaan zoeken: draagmandje, snoepjes en brokjes mee en meteen naar de plek waar ze ontsnapt was.

Na 4 uur zoeken met brokjes schudden, roepen en heen en weer lopen, nog geen spoor van haar. En het was er ook nog eens erg druk met verkeer en mensen. Teleurgesteld weer naar huis gegaan maar daar bleef het natuurlijk niet bij! Laat in de avond meteen weer terug gegaan naar de plek waar ze was ontsnapt. Nu was het wat rustiger op straat.

Zaklantaarn mee en meteen weer verder zoeken. Ik begon net met de brokjes te schudden en haar te roepen en ineens rent ze langs me heen. Ik was nog niet eens opgestaan van wat brokjes neerleggen en ze kwam al op de brokjes af en begon meteen te eten! Dus gauw het draagmandje open gedaan, tegen haar praten, snel opgepakt en in het draagmandje gezet. Poeh, ik heb haar gewoon gevonden, zo blij Liba was weer veilig. En zo wonderbaarlijk snel.

Meteen een berichtje aan mijn collega: ik heb haar gevonden. Super blij waren we, alles weer goed afgelopen.

TIP mocht u een kat vervoeren: zo belangrijk om ook onderweg goed op te letten dat het deurtje van het draagmandje nog goed dicht zit en blijft zitten omdat door bewegingen of ergens langslopen kunnen de 'slotjes' open gaan zonder dat je het merkt. Of als een kat erg zwaar is en het niet het beste kwaliteit draagmandje is, dan kan het draagmandje iets 'wijken' waardoor het deurtje open schiet. Kan iedereen gebeuren.

En als een kat net ontsnapt is zal ze zich, waarschijnlijk, eerst dichtbij verstoppen en door veel geluid en drukte niet meteen komen van de schrik. Laat in de avond dan meteen weer terug dan is er meer kans dat jij haar hoort en zij jou en dat ze dan uit de schuilplaats durft te komen.
Jolanda



Katten waar we veel mee bezig zijn geweest, qua gedrag of gezondheid, blijven je bij. Zo ook Floris, hij was een van de katten met een 'eigen tekstbordje'! Floris had een gebruiksaanwijzing en als het hem allemaal even teveel werd dan kon hij nog wel eens 'hardhandig' zijn. Toch was hij ook een clown, die goed grappig kon zijn.

Zijn manier van eten bijvoorbeeld: het liefst rechtstreeks vanuit de bron! tekstygraag door kleine openingen heen, was soms verliefd op zijn kleedje en was gek op zijn oranje Koninginnedag boa. Hij kon zich ongegeneerd wassen, boven op je toetsenbord terwijl je aan het werk was. En kon zalig zonnebaden. Hij mocht van ons net iets meer dan de andere katten! Ojee.

Bij deze nog een paar mooie foto's van Floris en wat teksten uit de mails. Judith

Kijk Judith, deze foto is genomen de dag nadat Floris bij mij kwam. Wij maken hier afspraken over hoe we met elkaar om zullen gaan. Vanaf dat moment bleef hij onafscheidelijk.

Ik ben in één klap de overlast van buurkatten kwijt want ik herinnerde me dat mijn ouders op Sumatra tijgermest uitstrooiden in de tuin tegen allerlei indringers. Aldus heb ik Floris zijn drollen in mijn tuin gedeponerd en het resultaat is verrassend positief. Ideetje voor in de Poezenkrant? (Bij deze)

Ze zijn al flink aan het knallen in de straat en Floris loopt met een frons door het huis. Hij heeft de harten gestolen van familie en burens, glanst je tegemoet en heeft wel wat te veel eetlust naar mijn idee.

Maar ik wil het oude jaar niet afsluiten zonder mijn bewondering uit te spreken voor jullie werk op de Poezenboot. Floris kwam zo totaal ongestrest over vanaf het begin, dat dit alleen aan jullie te danken kan zijn.

Floris is zo goed terecht gekomen



We hebben een super geschikt liefdevol thuis voor hem gevonden, bij een dame die hem geweldig vond en mee naar huis geeft genomen. We kregen regelmatig updates over hem, over de dingen die hij deed en niet deed, prachtige mails om te lezen. En prachtige foto's. Floris is inmiddels overleden en heeft de hoge leeftijd van ongeveer 20 jaar bereikt. We zouden willen dat hij nog 20 jaar mee zou gaan, maar zo werkt het leven schijnbaar niet.



Hij was gesteld op rustige klanken en zat vaak naast me op het krukje als ik piano speelde.

De avond voor zijn afscheid sprong hij tegen mij op, bleef haken aan mijn jasje.

En de volgende dag was een bijzondere vriendschap voorbij.



Natuurlijk mis ik hem, maar ben gelukkig dat hij vredig heengegaan is.

Dank voor de goede zorgen aan hem besteed op de boot.

